

Allegraardie

40 jaar geleden, wat waren we nog jong allemaal. Amper veertig toen we de tuin gingen realiseren. We vroegen elkaar als grapje: doen we dit nog als we zeventig zijn?

We zijn nog steeds een groep van 12 vrouwen, zij het in een andere samenstelling. De 'meisjes' van het eerste uur: Gerrie Berends en ik en Sonja Nijhoff iets later, zijn inmiddels stevige zeventigers en ja, we doen het nog. Al moeten we soms met tegenzin toegeven dat het niet meer zo soepel gaat als voorheen.

De kweepeerbomen zijn bijna net zo oud als de tuin, en zij laten ook wat meer blaadjes vallen van hun met mos begroeide takken. De natuur gaat haar gang.

Natuurlijk ging ik oude themanummers nog eens lezen en alle nummers van 'Omheining' waaraan onze werkgroepleden leuke en leerzame artikelen hebben bijgedragen. Dat waren er heel wat, zo bleek. Veel verrassende blikken op (kruiden) tuinen en aanverwante zaken: heksen, kabouters, 'heidense' rituelen, geheimzinnige drankjes en verhalen, trof ik aan. En dit alles vlak bij de hand in onze dorpspluktuin. Niet te geloven toch? Je zou zin krijgen om eens wat te gaan experimenteren.



*In de tuun uut blik en iezer
stiet een òlde zunnewiezer.
Storm en règn, donkre tied,
det stiet vaste, die telt-e niet.
Wat-e ok hef te verduurn:
hee telt alleen de zunnige uurn.*



Na een flinke aanloop van 6 jaar werd de kruidentuin op 27 juni 1987 geopend door burgemeester Ton v.d. Berg en zijn echtgenote. Ze kregen borstels en gieters water om het met modder bedekte naambord schoon te maken. De muziek speelde, er werd een glas kruidenborrel geheven, thee en taart genuttigd en de naam was ALLEGAARDJE, winnaar van een prijsvraag die we hadden uitgeschreven. Onze lang gekoesterde wens was een feit. En toen aan het werk!

Het plan voor de tuin bestond aanvankelijk uit een strak ontwerp langs de lange zijde van de gemeentetuin: 2x18 gelijke perken met een pad in het midden en 8 thematuinjes aan het begin en einde van het pad. In elk vak één kruid. De thema's waren o.a. de bijbel, dieren, lichaam, liefde e.d.

De planten kwamen veelal uit onze eigen tuinen of waren gekregen van of geruild met vrienden.

We moesten allemaal nog wel het een en ander leren, maar deden geweldig ons best.

De twee Engelse banken die we van de Rotary kregen, gaven het geheel cachet en we voelden ons geweldig in onze knollentuin.

Jaren later, toen de gemeentetuin opnieuw werd ingericht, verhuisden we naar onze huidige plek. Er kwam een heel ander ontwerp. Dat bood ons - in overleg - de kans een lossere, borderachtige beplanting te bedenken. Dit betekende wel meer onderhoudswerk.

We hadden nu een prima plek voor de lang verdwenen zonnewijzer en het opgespoorde beeld van 'Het meisje met de oogstmand' (G. v.d. Leeden). De banken gingen mee en alles viel op z'n plaats en paste perfect.

We kregen een waterkraantje, zodat we niet meer bij de burens om water hoefden te vragen. We kregen een gereedschapsschuurtje en recentelijk een broodnodige sproei-installatie van een welgezinde plaatselijke politieke partij.

We plantten in 2000 een Millennium Mispel, waar we gelei van maken, zoals ook van de kweeperen. We maken likeur van koriander zaad en kweeperen.

We kennen elk (on-)kruidje in de tuin en werken elke week keihard om alles er mooi te laten uitzien voor iedereen die er komt. Kortom: Allegaardje is volwassen geworden.

Het gaat te ver om elke stap naar die volwassenheid nogmaals uit de doeken te doen. Als u oude nummers van 'Omheining' leest, komt u alles van ons te weten. Zeer de moeite waard, al zeggen we het zelf. Over de mispel bijv., die dit jaar krom hing van de hoeveelheid fruit, vindt u in het decembernummer 2002 zijn hele geschiedenis en recepten. Natuurlijk was niet alles rozengeur en zonneschijn. We bevochten molshopen, konijnenholen, vorst, droogte, hanenpoten, hondepoepe en menselijke vernielingen. Dit blijven we doen, denk ik. Maar ons glas vierbloemsem-limonade zal altijd minstens halfvol zijn, en ons plezier onuitputtelijk.



Dus, jarige Vereniging voor heemkunde Omheining: de werkgroep Allegaardje wenst voor iedereen:

Een tak ROSMARIJN voor een lang leven vol goede herinneringen.

Een geurige en pittige bos BASILICUM voor de komende jaren.

Veel MARJOLEIN om hoofdpijn en boze geesten te verjagen.

Een flinke struik heilzame SALIE om gezond te blijven.

Een pol TIJM voor moed en vertrouwen en heerlijke LAVENDEL voor kalmte en helderheid van geest, en een kom uiensoep met heel veel BIESLOOK om na alle feestelijkheden mogelijke katers te verdrijven.

Tot slot een flinke berg mest, zodat deze goddelijke kruiden kunnen gedijen in ALLEGAARDJE. «

**Namens de kruidenvrouwen
Arja Albrecht-Broekens**

